



OP ONTDEKKING
LANGS ZICHTBARE
HERINNERINGEN

75 JAAR VRIJHEID

ONGEVEER 20 KM



BEZOEKHILVARENBEEK.nl



De fietstocht begint bij het oorlogsmonument tegenover Vrijthof 1. Rijd de Koestraat in en houd, als je buiten de kom bent, links aan de Veldhoven in. Ga linksaf bij de Alidabank, het Alidapad in. Einde pad rechts, Bolakker en einde links, Hoog Spul. Sla rechtsaf de Esbeekseweg in en rijd door tot in de bebouwde kom. Sla daar rechtsaf de Dorpsstraat in en neem de eerste straat naar links. Ga rechtsaf bij de Lage Mierdseweg en volg het fietspad tot aan de rotonde. Steek bij de rotonde de weg over en sla rechtsaf de Dunsedijk op. Volg het fietspad tot aan In den Bockenreijder. Ga terug naar de Dunsedijk, vervolg het fietspad langs de Flaes en het Goorven. Volg knooppunten 68 en 69, sla rechtsaf op de Westelbeersedijk. Volg de weg door Baarschot tot aan de Mariagrot.



Vervolg de Tongerlosweg, sla linksaf bij de Heibloem en rijd tot aan de Jan de Vriesstraat. Ga rechtsaf, dan linksaf bij de Eikenbeemd, rechtsaf de Lombartsstraat in en aan het eind linksaf de Theresiastraat in. Volg de Kerksingel, Kerkstraat, linksaf de Heuvelstraat in en rechtsaf de Maternusstraat in. Ga linksaf de Beekseweg op en rijd bij de rotonde recht door. Rijd Hilvarenbeek binnen en blijf de Diessenseweg volgen tot het eind. Sla rechtsaf naar de Vrijthof. Deze fietstocht is ontstaan door een samenwerking van organisaties die Oorlog en Vrijheid in Hilvarenbeek herdenken. Meer informatie vind je op www.oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl



75 JAAR
VRJHEID



Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openingstijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:

BEZOEKHILVARENBEEK.nl

INFORMATIE

1. Oorlogsmonument
Het monument 'Feniks' in Hilvarenbeek is een bronzen beeld van een vogel, geplaatst op een voetstuk van natuursteen. De tekst op het monument luidt: **ZIJ DIE VIELEN** en hieronder zijn de namen van 25 oorlogsslachtoffers aangebracht. Het monument is een sober doch waardig eerbetoon aan de Hilvarenbeekse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen.
2. Voorheen woonden enkele Joodse gezinnen in Hilvarenbeek. Ze hadden op deze plek hun begraafplaats. Alida Lion was de dochter van het laatste Joodse gezin dat in Hilvarenbeek woonde. Zij is op 23 november 1943 in Auschwitz vermoord.
3. Hier ligt de Engelse soldaat C.C. Simpson begraven. Hij kwam, na een granaataanval van de Duitsers vanuit het Groot Loo, om het leven op de Vrijthof door een granaatscherf toen Hilvarenbeek al bevrijd was.
4. In 1946 vertrok Gerrit Kuijpers als dienstplichting militair naar Indonesië. Op 27 december 1947 overleed hij in de kazerne in Thimahi, 21 jaar oud. Hij kreeg een plekje op het Ereveld Menteng Pulo bij Jakarta in Indonesië. In de muur aan de linkerkant vind je een gedenksteen.
5. Op het kerkhof in Esbeek vind je wederom een herinnering aan Gerrit Kuijpers, maar ook een herinnering aan de evacuees uit Noordwijk die in Rustoord waren ondergebracht.
6. In het bos achter "In den Bockenreijder" zaten vijf Wageningse studenten, waaronder Jan van Dongen, ondergedoken in een ondergrondse hut waar zij werden ontdekt door marechausee Karst Smit. Jan van Dongen sloot zich aan bij het verzet. "In den Bockenreyder" was een belangrijke schakel in de **Pilotenlijn**. Een paneel herinnert daar nog aan. Als het 's winters in de ondergrondse hut te koud en nat werd, mochten de onderduikers in het kippenhok verblijven. De wanden werden dan geïsoleerd met hooi en stro. Nu is het voormalig kippenhok gereserveerd voor de paarden van bezoekende ruiters.
7. Een neergeschoten Engelse Lancaster bommenwerper kwam terecht in de Flaes en een Dakota C47, die parachutisten had gedropt boven Veghel, is ook in deze omgeving neergestort.
8. Deze Mariagrot werd na de oorlog uit dankbaarheid gebouwd door de inwoners van Baarschot omdat geen enkele inwoner van het dorpje door oorlogsgeweld om het leven was gekomen. De tekst op het bord zegt voldoende.
9. Op 26 mei 1940 overleed Jan de Vries. Hij was als dienstplichtig militair gelegerd op vliegveld Ypenburg en raakte bij een zware aanval gewond door een granaatscherf.
10. Op het kerkhof van Diessen vind je de graven van Jan de Vries en de Diessense slachtoffers, alsmede de herinnering aan negen Franse militairen die bij de bevrijding van Diessen in oktober 1944 sneuvelden.
11. Bij landgoed Annanina's Rust zie je aan de linkerkant kasteel Groenendael, waar Theo Vogels tijdens de oorlog woonde. Zonder dat zijn ouders het wisten, zat hij in de ondergrondse.

INFORMATIE

12. Even verderop staat Mariakapel "Troosteres der bedrukten", gebouwd vlak na de oorlog met stenen van verwoeste huizen en boerderijen. binnen zie je de plaquette van alle mensen uit de gemeente Hilvarenbeek die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.
13. De familie Van der Heijden woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het huis op de hoek. Deze familie speelde een grote rol in het Beekse verzet door het zoeken van schuitplaatsen voor onderduikers en in de Pilotenlijn.
14. De voormalige Marechausseekazerne speelde tijdens de bezettingstijd een grote rol in de verzetsactiviteiten.



Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of een workshop in ons cultureel centrum. In 'Beek' hebben we het echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,



Een gebiedskenner spreken?

We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!
Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458 E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl



€ 1,50

* 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 1 *