



**OP STAP  
MET DE ROOIE FIK**

**DOOR HET ZWERFGEBIED  
VAN EEN HILVARENBEEKSE  
ZWERVER**

ONGEVEER 31 KM



**BEZOEK [HILVARENBEEK.nl](http://HILVARENBEEK.nl)**



Zowel de wandel- als de fietsroute bleken een schot in de roos. Er zijn veel van deze routes, maar een originele Brabantse zwerver als onderwerp, dát komt weinig voor en dat spreekt de wandelaar en de fietser tot de verbeelding. Bovendien is Hilvarenbeek en omgeving Brabant op zijn mooist.

**HET  
IS  
HIER  
ECHT**

Deze tocht is mogelijk gemaakt door Brouwerij De Roos waar de route begint en eindigt. Het bekendste bier van dit landelijk unieke museum is genoemd naar de Rooie Fik. Proost, op een mooie fietstocht, proost op de Rooie Fik! Let op: de beschrijving is leidend, het kaartje is een vereenvoudigde versie van de route.



Scan mij met de [route.nl](http://route.nl) app en de route wordt geopend op je smartphone. Heb je de app nog niet? Ga dan naar [www.route.nl/app/download](http://www.route.nl/app/download). Dit kaartje is een vereenvoudigde versie van de route, volg de beschrijving!



Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openingstijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:

**BEZOEK**[HILVARENBEEK.nl](http://HILVARENBEEK.nl)



De Rooie Fik was een Hilvarenbeekse zwerver. Hij leefde van 1894 tot 1977. Veertig jaar na zijn dood is hij nog steeds zeer populair. Willem Smulders, zoals hij in werkelijkheid heette, is een van de bekendste Hilvarenbekenaren ooit. Ook in de omliggende dorpen geniet hij nog immer grote faam.

De wandel- en fietsroutes met als thema 'De Rooie Fik' zijn oorspronkelijk ontwikkeld door de broers Karel en Paul Spapens en Ine Spapens-van den Biggelaar. In samenwerking met Museumbruwerij De Roos stelden zij beide routes samen in het kader van het door hen in 2016 geschreven boek over deze befaamde Hilvarenbeekse zwerver. Het succes van de eerste editie noopte tot een tweede druk.

1. Je begint deze fietstocht bij Bierbrouwerij De Roos in de **WOUWERSTRAAT (1)**
2. RA: FKP (Fietsknooppunt) 38, **HERLAERSTRAAT**
3. FKP 38 blijven volgen: **GROOT LOO (2)**
4. FKP 33 (3) (let op FKP 33 staat niet op de kaart, wel op de borden)
5. FKP 36 (4)
6. FKP 37 (5) **TRAMBAANTJE**
7. FKP 41
8. FKP 42 via **GROTE VOORT** tot in centrum **HILVARENBEEK (6)**.
9. LA: op T-kruising, FKP 42 rechts negeren en FKP 5 **PAARDENSTRAAT (7)**
10. RI **BIEST-HOUTAKKER** over viaduct en meteen ná viaduct, RA en weer RA onder viaduct door richting Tilburg.
11. RD: op het punt waar het asfalt-fietspad naar links afbuigt, dit is een zandweg.
12. RA: zandweg met 200 m kans op rul zand
13. RA: zandpad maakt scherpe bocht naar rechts (8)
14. LA: einde zandpad (Stomperstraatje, geen naambordje), RI **BIEST-HOUTAKKER**
15. RA **BIESTSEDIJK (9)**, FKP 61
16. RD: in bebouwde kom **DIESSEN** de drukke weg oversteken, richting FKP 62 (10)
17. RD: op het kruispunt in het centrum van het dorp, **KERKSTRAAT**
18. LA: links om de kerk heenrijden; vervolgens LA, **THERESIASTRAAT**
19. RA: RI **BAARSCHOT**
20. FKP 49 (11)
21. FKP 48 (**ESBEEK**, 12)
22. FKP 1 (13) **HOOG SPUL**
23. FKP 42 **KOESTRAAT**
24. RA: bordje 'centrum' volgen tot aan **DE VRIJTHOF (14)**
25. LA: langs **DE VRIJTHOF** tot aan brouwerij De Roos.





# INFORMATIE

(1) Nadat de Rooie Fik in 1920 op 26-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis had verlaten, woonde hij een tijdlang als kostganger in een woning aan de Wouwerstraat, nu huisnummer 22.



(2) Op het akkerland rechts van het bord 'Trimbaan' lag een vuilnisbelt waar de Rooie Fik voor hem bruikbare spullen uit opdiepte.



(3) Tot in dit natuurrijke grensgebied met België bestelde de Rooie Fik te voet telegrammen die in Hilvarenbeek binnenkwamen.

(4) Van hieruit is het een aanrader om Goirle te bezoeken. De fietsroute gaat verder over het schitterende Trambaantje. Over dit tracé liep van 1907 tot

1935 de tram. De Rooie Fik werkte als pakjesbesteller voor de trammaatschappij. In Goirle werd de zwerver daarom 'Fikkie van de tram' genoemd. Uit de trammaatschappij is het busbedrijf BBA ontstaan. Voor de BBA verkocht de Rooie Fik tientallen jaren busboekjes in Hilvarenbeek en omliggende dorpen.



(5) Op dit punt is het een aanrader om de grote doorgaande weg richting Goirle 400 meter te volgen. Daar bevindt zich kaasboerderij De Leydaeler die op basis van het Rooie Fikbier van De Roos Rooie Fikkaas maakt. En weer terugfietsen om de route op te pakken.



(6) Tweehonderd meter rechts voorbij de molen ligt de begraafplaats van Hilvarenbeek. Helemaal rechts ligt het graf van de Rooie Fik. Hij overleed op 6 juni 1977. Het graf heeft een houten kruis. Twee keer voerden de inwoners van Hilvarenbeek actie om geld op te halen voor het verlengen van de grafrechten.

(7) Ongeveer op de plaats van Paardenstraat huisnummer 29 werd de Rooie Fik geboren op 3 augustus 1894. Het gezin telde negen kinderen.

# INFORMATIE

(8) In het weiland links stond het boerderijtje waar het gezin Smulders vanuit de Paardenstraat zijn intrek nam. Bij dit woninkje liep het Morrestroompje. In dit watertje verdronk op 1 januari 1926 Petrus Smulders, de vader van de Rooie Fik. Zijn moeder was al in 1908 op veertigjarige leeftijd overleden. Het gezin viel volledig uit elkaar. Het perceel is nu eigendom van het Brabants Landschap.



(9) Van hieruit is het een aanrader om een keer door Biest-Houtakker te fietsen.

(10) De Rooie Fik kwam gedurende tientallen jaren zeer dikwijls in Diessen. Toen dit zeer oude dorp in 1995 het 1625-jarig bestaan vierde liep er een Rooie Fik mee in een historische optocht. Ook Hilvarenbeek kent een figurant die nog geregeld optreedt. Hij gebruikt altijd een kruiwagen (kreugel) omdat de Rooie Fik daarmee tot in de verre omstreken pakjes bezorgde.



(11) Ook het kleine dorp Baarschot werd door de Rooie Fik bezocht. Een van zijn verdiensten bestond uit de verkoop van negotie als kachelpoets, lucifers en veiligheidsspelden. Hij verkocht deze typische waar van ambulante handelaren vanuit een kistje dat hij op zijn rug droeg. Zijn klanten waren met name boeren die ver achteraf woonden.



(12) Esbeek zou je voor wat het leven van de Rooie Fik betreft de poort tot de Kempen kunnen noemen. De tram (zie 4) kwam tot in Esbeek. Van hieruit ging hij eerst te voet en vanaf het midden van de jaren '30 met de bus naar Lage-Mierde en Reusel om busboekjes te verkopen en om nieuwjaar te wensen. Dat laatste was zijn derde bron van inkomsten. Befamd was dat hij tot Pasen doorging met nieuwjaarwensen waarvoor hij met een klein geldbedrag werd beloond.



# INFORMATIE



(13) Tegenover huisnummer Hoog Spul 6 staat een hardstenen bank. Deze herinnert aan de joodse gemeenschap die Hilvarenbeek ooit heeft gekend. Naast de bank loopt een pad dat is genoemd naar Alida Lion. De Rooie Fik was een tijdlang de buurman van deze vrouw. Als zwerver woonde de Rooie Fik onder andere boven de paardenstal van hotel De Valk. Zijn burens waren de joodse mensen Marcus en Alida Lion. Marcus overleed in 1936, zijn dochter Alida werd in 1943 door de Duitsers vermoord.

(14) In de Koestraat stond in de omgeving van huisnummer 25 een groot klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg. In dit klooster kreeg de Rooie Fik in 1951 een kamer. Toen dit werd gesloopt en vervangen door het huidige woonzorgcentrum De Clossenbosch verhuisde de Rooie Fik mee.



Het was hem toegestaan, zelfs gemakkelijk gemaakt, om zijn kamer bij nacht en ontij te verlaten. Vanuit zijn kamer is hij blijven zwerven. Dit is een treffend voorbeeld van de zorg die Hilvarenbeek had voor 'zijn' zwerver.



# INFORMATIE



Meer weten over bierbrouwerij De Roos en het brouwen van Rooie Fikbier? Breng een bezoek aan de brouwerij en het proeflokaal. Voorkinderen is een leuke speurtocht! Meer informatie op [www.bierbrouwerijderoos.nl](http://www.bierbrouwerijderoos.nl)

Meer weten over activiteiten en bezienswaardigheden in onze gemeente? Breng een bezoek aan Vrijthof 11 of bekijk [www.bezoekhylvarenbeek.nl](http://www.bezoekhylvarenbeek.nl)



*informatie bij Rooie Fik fietstocht*

## Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of een workshop in ons cultureel centrum. In 'Beek' hebben we het echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,



### Een gebiedskenner spreken?

We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!  
Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458 E-mail: [info@bezoekhilvarenbeek.nl](mailto:info@bezoekhilvarenbeek.nl)



€ 1,50

\* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 2 \*