



# KUNSTWANDELING DIESSEN

ONTDEK DIESENSE KUNST

WANDELROUTE 3 ONGEVEER 4 KM

**H**ET  
**IS**  
**HIER**  
**ECHT**

**BEZOEK**[HILVARENBEEK.nl](https://www.hilvarenbeek.nl)

de Bibliotheek  
Midden-Brabant



CULTUREEL  
CENTRUM  
ELCKERLYC

**W**ERCK  
**INCKEL**  
Hilvarenbeek



Hilvarenbeek, een dorp waar in alle 6 kernen jaarrond veel te zien en te doen is. En waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Om dat te laten zien, zijn in samenwerking met Cultureel Centrum Elckerlyc, Bibliotheek Midden-Brabant, De Werckwinckel en Hilvarenbeek Infopunt drie wandel- en twee fietsroutes samengesteld.

Deze routes voeren je langs een diversiteit aan kunstwerken in onze gemeente. Via het losse informatievel kom je meer te weten over de objecten die je tegenkomt. Heb je aanvullingen? Laat het ons gerust weten!

1. Je begint deze tocht bij Hercules, Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen. Vervolgens ga je tegenover Hercules de Zijthorst in (1), loop rond het grasveld en ga weer terug richting de parkeerplaats. Sla voor de parkeerplaats linksaf.
2. Op de hoek met de Molenstraat zie je (2). Sla hier linksaf en vervolg de route door de Molenstraat. Bij de school zie je (3)).
3. Ga de eerste straat rechtsaf, Lombartsstraat en ga de eerste straat naar rechts, Hoogbocht. Houd rechts aan en loop door tot het speeltuintje. Hier zie je rechts (4).
4. Loop terug tot de eerste straat naar rechts, ga die in en dan direct linksaf, Kruisberg.
5. Volg deze straat tot de T-splitsing met de Acacialaan, ga links en volg deze straat. Je komt bij een t-splitsing waar je rechtsaf slaat, weer de Lombartsstraat in. Loop door tot de kruising waar je (5) al van een afstandje ziet staan.
6. Ga nu de Deusonelaan in en neem de eerste rechts, Heuvelstraat. Loop deze uit tot je de tweede straat links in kunt, de Maternusstraat. Loop deze uit (6) tot aan de t-splitsing met de Julianastraat.
7. Ga rechtsaf (7) en neem weer de eerste straat rechts, Willibrordusstraat. Loop langs (8) en (9) tot aan de kruising (10).
8. Ga schuin rechtdoor de Kerkstraat in en ga voor de kerk naar rechts, loop om de kerk heen (11), (12) en (13).
9. Ga de Theresiastraat (14) in en volg deze tot je weer bij het startpunt van de wandeling bent.





Deze route start bij Hercules, Rijtseweg 1 in Diessen. Van daaruit loop je een ronde langs bezienswaardigheden.

HET  
IS  
HIER  
ECHT

Wist je dat Hilvarenbeek een divers aanbod heeft aan musea die je zeker wil ontdekken? Of je nu terug wil in de tijd, meer wil weten over ambachtelijk bierbrouwen, de techniek achter de monumentale kerktoren wil uitzoeken: het is hier écht allemaal! Kijk op [bezoekhilvarenbeek.nl](http://bezoekhilvarenbeek.nl) of haal de museumflyer bij het Infopunt.



Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openingstijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:

**BEZOEKHILVARENBEEK.nl**

# INFORMATIE OVER DE KUNSTWERKEN-1

## 1. Romeins Rond, Henk Eikenaar, 2004

In het Reuseldal heeft in het verleden een Romeinse boerderij gestaan, sporen zijn via opgravingen teruggevonden. Deze grondsporen van paalzuilen en wandkuilen zijn het uitgangspunt voor een deel van het ontwerp. De sporen zijn duidelijk gemaakt d.m.v. platen cortenstaal, gekozen vanwege de prachtige diepe roestkleurige huid. En omdat het sterk is, contrasteert met het groene gras en omdat de kleur verwijst naar die roestkleurige sporen in het zand uit de Romeinse tijd. Tevens staat op de plaats van de grondsporen van de vroegere potstal een beeld geïnspireerd op een ploeg uit dezelfde Romeinse tijd. De ploeg is een symbool in vele menselijke culturen, zowel in het heden als in het verleden. Ook verwijst hij naar de vroegere en nog huidige historie van Diessen. Een tweede beeld is een onderdeel van een Romeinse wagen. Het zijn twee Romeinse wielen met een dissel uit dezelfde tijd. De twee wielen zijn niet alleen ruimtelijk boeiend maar ze zijn ook een symbool van beweging en vooruitgang.



## 2. Heilig Hartbeeld, J. Custers, 1926

Voor het Heilige Hartbeeld te Diessen zou het gigantische beeld in Rio de Janeiro model hebben gestaan. De armen gespreid: 'ik ben de weg, de waarheid en het leven' staat op de sokkel. Het kalkstenen beeld is een geschenk geweest van de parochianen van Diessen aan pastoor Van Enschot bij de viering van zijn zilveren priesterjubileum en stond eerst op het Laarplein.



## 3. Speelwerk, Louis de Groot, 1982

Het speelwerk werd in het kader van de renovatie en verbouwing van de basisschool gerealiseerd. Het Willibrordusbeeld (Van Eck 1953) in de tuin is afkomstig van de jongensschool, die eerst stond op de plaats waar nu de sporthal staat. Verder is een wandversiering zichtbaar die is aangebracht ter gelegenheid van de tweede verbouwing.



## 4. Groep heiligenbeelden, 1928

De groep staat in een plantsoen op de plaats waar het kerkhof van de "Zusters van Liefde" was. Op de kop van het plantsoen staat de kalkstenen beeldengroep uit ca 1928. Deze groep bestaat uit een gekruisigde Christus, Johannes en Maria, met daaronder een herdenkingsplaat voor de gestorven zusters van het voormalige Theresiaklooster.



## 5. Torenspits voormalig klooster

Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld.





### 6. Slang

Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld.



### 7. Meisje met Hond, Wim Gubbels, 1990

Dit beeld is geplaatst ter gelegenheid van de verbouwing van het achterliggende voormalig bankgebouw.



### 8. Hercules, Hans van Eerd, 1995

Het beeld van de mythische halfgod Hercules verwijst naar het Romeins verleden van Diessen. Hercules is afgebeeld als uitvoerder van één van zijn werken. De reiniging van de Augiasstallen, gerealiseerd door het omleggen van een rivier. De aanleiding van de plaatsing van Hercules in Diessen berust eigenlijk op een misverstand. Er zou een veldslag hebben plaats gevonden in 370 tussen het Romeinse leger en invallende Saksen.



### 9. Pelikaan zonnewijzer, Joep Coppens, 1989

Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld. Hier moet de tekst nog worden aangevuld.



### 10. Straatbeeld, Emile Zwartelee, 1994

Op deze van oudsher bedrijvige dorpskern past dit kunstwerk van "winkelende en neringdoenden" perfect.

### 11. Drieluik, Louis de Groot en Marita Kratz, 1994

Het beeld vormt een schakel tussen oud (de kerk) en nieuw (het plein). Vroeger lagen aan deze kant van de kerk bossen, weiden en akkers. De Diessense gilden gaven het plein hun naam. Spelende kinderen maken er nu veelvuldig gebruik van.

### 12. Heiligenbeelden, onbekend, 1928

Drie gietijzeren beelden van Johannes, Maria en engel met bazuin, afkomstig van de Calvariebergkapel. Geschonken door de pastoor van Iersel.

### 13. Oorlogsmonument, Louis de Groot, 1994

Het beeld is gemaakt ter herinnering aan de mensen die streden voor de vrijheid. Het kent enkele belangrijke symbolen: het portret van de onbekende soldaat, de vredesduif nestelt in omgekeerde helmen, prikkeldraad en de vlag van de voormalige gemeente Diessen. Op de plaquette staan de namen van Nederlandse, Engelse en Franse oorlogsslachtoffers die in Diessen sneuvelden.

### 14. Eenhoorn, Joep Coppens, 1987

Dit beeld staat symbool voor een aantal hulpverlenende instanties die destijds in het gebouw De Eenhoorn verenigd waren.

## Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of een workshop in ons cultureel centrum. In 'Beek' hebben we het echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,



### Een gebiedskenner spreken?

We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!  
Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458 E-mail: [info@bezoekhilvarenbeek.nl](mailto:info@bezoekhilvarenbeek.nl)



€ 2,00