



Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig bomvol muziekenvenement, een gemoedelijk praatje op straat of een workshop in ons cultureel centrum. In 'Beek' hebben we het echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,



Een gebiedskenner spreken?

We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!
Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458 E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl



€ 1,50



OP ONTDEKKING LANGS ZICHTBARE HERINNERINGEN

80 JAAR VRIJHEID

ONGEVEER 12 KM



BEZOEKHILVARENBEEK.nl



Feniks

Fietsroute: 80 jaar vrijheid in Hilvarenbeek. Oktober 1944 werd Hilvarenbeek bevrijd door de Engelsen. Na de bevrijding van het dorp bleek op 4 oktober 1944 dat de Duitsers stevige posities hadden ingenomen in de bossen tussen Goirle en Hilvarenbeek, op de Westerwijk en de Biest.

Tussen het dorp en de Duitse linies waren mijnevelden aangelegd en er volgde een artillerieduel dat ongeveer drie weken duurde en dat aan tien burgers het leven kostte. Toen de eerste doden vielen, trok een groot deel van de bevolking weg; die van Hilvarenbeek naar Hooge en Lage Mierde en die van de Biest naar Moergestel.



Groot Loo 14N

Pas bij de bevrijding van Goirle en Tilburg op 27 oktober, was ook voor Hilvarenbeek het gevaar geweken. Tijdens deze weken werden dertien boerderijen en elf particuliere huizen verwoest. Vijfentwintig boerderijen en zeventig woonhuizen liepen zware schade op.

Deze route voert je langs verschillende zichtbare herinneringen in onze gemeente. Je begint en eindigt op De Vrijthof, de dorpskern van Hilvarenbeek.

HET IS HIER ECHT

1. De tocht begint bij het oorlogsmonument, de 'Feniks', op De Vrijthof tegenover Vrijthof 1. Hier ligt ook de steen ter gedachtenis aan Alida Lion, dochter van de enige Joodse familie uit Hilvarenbeek. Zij werd in 1943 door de nazi's vermoord in concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
2. Via de Hoge Zij naar Wouwerstraat.
3. Bij Plein '40-'45 rechts- en linksaf de Loostraat in. Rechtsaf naar Herlaerstraat. Passeer aan je linkerhand achtereenvolgens het Theo Vogelspan, Jan van Dongenpad, Gebroeders Aartspan en het Jan Wolfspan.
4. Via Jan Wolfspan naar Groot Loo. Daar rechtsaf.
5. Weg vervolgen naar Gorp, tot aan het jachtslot (in de volksmond 't Kasteeltje) en houd bij de splitsing links aan (fietsknooppunten 50 - 08).
6. Waar het halfverharde fietspad eindigt en overgaat in asfalt rechtsaf (Sinteldreef). Bij vijfsprong tweede pad links en vervolgens eerste pad rechts, tot aan Fusilladeplaats.
7. Zelfde route terug tot aan het geasfalteerde fietspad. Hier rechts tot Roovert. Linksaf richting Roovertsedijk tot aan de bosrand. Aan de rechterkant ligt een zwerfkei.
8. Vervolg de route via Roovertse dijk, Klein Loo en Wouwerstraat en je bevind je weer op De Vrijthof.



Zwerfkei



Jachthuis



Fusilladeplaats

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openingstijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:

BEZOEKHILVARENBEEK.nl