

# INFORMATIE

## 1. Oorlogsmonument

De Fenix of Phoenix is een mythische vogel die zichzelf periodiek verbrandde en als jonge vogel weer uit zijn as herrees. Een symbool van wedergeboorte en onsterfelijkheid. Het monument is een waardig eerbetoon aan de Hilvarenbeekse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Bij het monument ligt ook de steen ter nagedachtenis aan Alida Lion, dochter van de enige Joodse familie uit Hilvarenbeek. Zij werd in 1943 door de nazi's vermoord in concentratiekamp Auschwitz-Birkenau..

## 2. Alidapad en de Alidabank dragen hun naam ter herinnering aan de Joodse familie Lion, een van de Joodse families die voorheen in Hilvarenbeek woonden. Vermoed wordt dat op deze plek een Joodse begraafplaats was. [foto Alidabank]

## 3. Op Hervormde Begraafplaats 'Godesakker' ligt de Engelse soldaat C.C. Simpson begraven. Hij werd op 11 oktober 1944 op De Vrijthof dodelijk getroffen door granaatscherven, slechts 22 jaar oud. [foto graf Simpson]

## 4. Links in de muur vind je een gevelsteen ter herinnering aan Esbekaar Gerrit Kuijpers. Hij vertrok in 1946 als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië. Op 27 december 1947, 21 jaar oud, overleed hij in Tjimahi. Zijn stoffelijk overschot kreeg een plaats op het Ereveld Menteng Pulo bij Jakarta. [foto muursteen Gerrit Kuijpers]

## 5. In het bos achter Herberg 'In den Bockenreyder' zaten vijf studenten uit Wageningen ondergedoken, waaronder Jan van Dongen. Toen zij werden ontdekt door marechaussee Karst Smit konden ze kiezen: aangegeven worden bij de bezetter of zich aanmelden bij de ondergrondse. De herberg was een belangrijke schakel in de Pilotenlijn. Een paneel herinnert daar nog aan. Een van studenten, Jan van Dongen, werd later in Biest-Houtakker samen met Piet Leermakers door de bezetter vermoord. [foto Bockenreyder]

## 6. Een neergeschoten Engelse Lancaster bommenwerper kwam terecht in de Flaes. In de buurt van Vessem stortte en Dakota C47 neer na het droppen van parachutisten boven Veghel.

Omdat geen enkele inwoner van Baarschot door oorlogsgeweld om het leven was gekomen, werd na de oorlog door de inwoners van het dorp uit dankbaarheid de Mariagrot gebouwd. De dichterlijke tekst op de kapel spreekt voor zich. [foto kapel Baarschot]



## 7. Op de buitenmuur van het RK Kerkhof vind je het kleurrijke

oorlogsmonument van Diessen. Aan de rechterzijde de namen van de door oorlogsgeweld gesneuvelde Franse militairen en Diessenaren. [foto oorlogsmonument Diessen]



# INFORMATIE

8. Op het kerkhof vind je het graf van Diessenaar Jan de Vries, die in 1940 op vliegveld Ypenburg door granaatscherven dusdanig gewond raakte dat hij later, slechts 21 jaar jong, overleed. Ook de graven van door oorlogshandelingen om het leven gekomen Diessenaren en van de gesneuvelde Franse soldaten zijn op het kerkhof te vinden. [foto van graf Jan de Vries en Franse militairen]



9. Op 12 mei 1940 sneuvelde in deze omgeving 12 Franse militairen in een poging de Duitsers tot staan te brengen. Zij hebben een welverdiend eerbetoon gekregen in de vorm van het herinneringsmonument op deze brug. [foto brug]



10. Tijdens de Duitse bezetting werd kasteel Groenendael bewoond door de familie Vogels. Zoon Theo Vogels was als een van de weinigen in het bezit van een rijbewijs. Zonder medeweten van zijn ouders zat hij bij de ondergronds. Met de auto van pa vervoerde hij regelmatig onderduikers van het station in Tilburg naar de familie Van der Heijden in Hilvarenbeek. [foto Groenendael]



Even verderop staat Mariakapel 'Troosteres der Bedroefden'. De kapel werd vlak na de oorlog gebouwd met stenen van verwoeste huizen en boerderijen. In de kapel lees je op een plaquette de namen van alle mensen uit Hilvarenbeek die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.

11. Op de hoek van Diessenseweg en Van der Heijdenstraat woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog op nummer 105 de familie Van der Heijden. Deze familie speelde een belangrijke rol in het Beekse verzet door onderduikers op te vangen en schuilplaatsen te bieden. Een stukje verder passeren we de voormalige Marechausseekazerne. De marechaussees die hier tijdens de oorlog verbleven hadden een controlerende taak, maar ze legden de ondergrondse geen duimbreed in de weg. Ze hielpen zelfs piloten via de Pilotenlijn ontsnappen.
12. Even verderop staat Mariakapel "Troosteres der bedrukten", gebouwd vlak na de oorlog met stenen van verwoeste huizen en boerderijen. binnen zie je de plaquette van alle mensen uit de gemeente Hilvarenbeek die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.
13. De familie Van der Heijden woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het huis op de hoek. Deze familie speelde een grote rol in het Beekse verzet door het zoeken van schuilplaatsen voor onderduikers en in de Pilotenlijn.
14. De voormalige Marechausseekazerne speelde tijdens de bezettingstijd een grote rol in de verzetsactiviteiten.